

# Nieuw richt Ik de aarde

tekst: Andries Govaart  
muziek: Dirk Zwart

Statig



1. Nieuw richt Ik de aar - de,  
de he - mel gaat o - pen.  
Nu plan - ten we gaar - den  
en pluk - ken de vruch - ten,  
ge - nie - ten de smaak.

2. Voorbij is de wanhoop,  
het zinloos bewerken,  
de schichtige ogen,  
het wachten en vluchten,  
de schaduw des doods.
3. We bouwen ons huizen  
en wonen gevestigd:  
een boom die diep wortelt  
en raakt aan de wolken,  
bestendige kroon.
4. De kinderen spelen.  
Ze worden geboren  
en worden weer ouder,  
ontvangen nieuw leven,  
een loot aan de stam.
5. De ouden van dagen,  
ze gaan ongebroken,  
zij zingen als jongen  
van uw trouw en zegen  
het levend bewijs.

(bij Jesaja 65, 17-25)

Statig



1. Nieuw richt Ik de aar - de, de he - mel gaat o - pen. Nu  
plan - ten we gaar - den en pluk - ken de vruch - ten, ge - nie - ten de smaak.