

Jezus roept hier mensen samen

(Nieuw Liedboek 975)

tekst: John L. Bell en Graham Maule; vertaling Ria Borkent
volksmelodie uit Lewis; zetting: Dirk Zwart

1. Je - zus roept hier men - sen sa - men die in woord, ge - bed en lied
3. Je - zus roept ons tot de an - der, zo ver - schil - lend als wij zijn,

Gods aan - we - zig - heid be - a - men, geen be - loof - te gaat te - niet.
ras of huids - kleur, ran - gen, stan - den - Je - zus trekt geen schei - dings - lijn.

Prijs nu God, die goed en trouw is, prijs de Zoon, die men - sen kent,
Ga met vrien - den en met vreem - den, ga met men - sen groot en klein,

prijs de Geest die al de Troos - ter zich naar ons heeft toe - ge - wend.
ga met za - li - ger en zoe - kers, die op zoek naar waar - heid zijn.

2. Jezus roept ons te belijden
Hem als Heer van het heelal,
hoeder van ons broze lichaam,
redder van wie faalt of valt.
Zing het uit, laat elk het horen,
zing het heilige verhaal,
zeg de wereld: Christus' glorie
is op aarde neergedaald.

4. Jezus roept ons tot zijn tafel,
breed en wereldwijd gedekt,
waar de kerk bezit haar aardse
hemelse ontmoetingsplek.
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,
deel het lied van liefde weer,
deel het feest voor heil'ge zondaars,
wees te gast bij God de Heer.