

138. Ik ben de wijnstok

tekst: Ria Borkent
melodie en zetting: Dirk Zwart

♩ = 80

Koor

Orgel

5

1. Ik ben de wijn-stok, mijn Va-der is de

10

wijn-boer die rond-gaat op zijn ei - gen land waar Hij de wijn - stok heeft ge - plant.

15

20

De ran-ken zal Hij snoei-en, dan gaan de drui-ven groei-en. De dor - re ran - ken

25

sniijdt Hij los, die dra-gen nooit een drui-ven - tros.

30 35

2. Ik ben de wijn-stok en jul-lie zijn de ran-ken. Ge-loof Me, heel veel vrucht draag jij als

40

Ik jou vast - houd en jij Mij. Wie los van Mij wil le - ven die zal geen vruch - ten

45 50

ge - ven. Mijn ran - ken klim - men echt het hoogst, de drui - ven groei - en tot de

55

oogst. 3. Heer, laat uw lief - de door al - le ran - ken

60



stro-men. Dan groei-en wij in weer en wind, ter - wijl de wijn - stok ons ver - bindt.

65

70



Dan zal naar al - le zij - den de lief - de zich ver - spreiden: met heel veel men - sen,

75



groot en klein, viert God het feest van nieu - we wijn.