

# Geen mens die hem ooit heeft gezien

*Credolied*

tekst: Martin de Geus

muziek: Dirk Zwart

1. Geen mens die hem ooit heeft ge - zien  
of zijn be - staan be - we - zen,  
maar aan - ge - gre - pen door zijn Zoon  
en door de Geest ge - dre - ven  
ge - loof ik door mijn twij - fels heen  
met heel mijn hart in God, de Heer,  
Her - schep - per van de we - reld.

2.

Die wereld met haar lief en leed  
vervult mij met verbazing,  
om al haar schoonheid hemelsbreed,  
maar ook om haar verdwazing.  
Maar nog zo dubbel en verward,  
haar bloei en voortgang houdt Gods hart,  
ja, Hij voltooit haar gratie.

3.

De wegen naar dat grote doel  
gaan dwars door strijd en lijden,  
er is geen omweg langs de dood,  
het kruis valt niet te mijden.  
Maar God draagt ons de toekomst in,  
voorbij ons graf wacht het begin  
van vorstelijke tijden.

4.

Vanuit die hoop krijgt al ons doen  
ook hier en nu al waarde.  
Wij dromen van een nieuw seizoen,  
een vrede die zal aarden.  
Gezegend door de Geest van God  
bewerken wij een beter lot.  
De hemel komt op aarde.