

# Hoe kan er in de wereld vrede zijn

tekst: Ria Borkent

muziek: Dirk Zwart



1. Hoe kan er in de we - reld vre - de zijn
2. Wie zo zijn he - le le - ven ach - ter - laat
3. Heer Je - zus, laat hen niet de dood in - gaan,



wan - neer ge - rech - tig - heid en recht niet tel - len,  
en vluch - ten moet naar ner - gens - land en ver - der -  
het le - ven is bij U in goe - de han - den.



wan - neer sol - da - ten sneu - ve - len in pijn  
zij gaan be - rooid in tra - nen o - ver straat.  
U droeg het kruis en biedt ons vre - de aan,



en bur - gers schui - len in ver - bor - gen kel - ders.  
Geef on - der - weg aan hen een goe - de her - der,  
een warm ont - haal van vrij - heid, o - pen ar - men.



Als de a - gres - sor aast op meer ter - rein  
een mens die helpt, een deur die o - pen staat,  
U helpt ons in de strijd van het be - staan



en kracht en af - weer niet meer kun - nen hel - pen.  
een hart vol lief - de, in de nood een red - der.  
en geeft als wa - pen: lief - de voor de an - der.