

tekst: Nicolai Frederik Severin Grundtvig  
 vertaling: Muus Jacobse

melodie: Thomas Laub  
 zetting: Dirk Zwart

Zingt nu de Heer! Hij is ge - trouw. Ook als wij niet meer  
 Zingt nu de Heer! Hij is ge - trouw. Ook als wij niet meer  
 Zingt nu de Heer! Hij is ge - trouw.  
 Zingt nu de Heer! Hij is ge - trouw. Ook als wij niet meer

ho - pen, bloei - en aan do - rens van de rouw  
 ho - pen, bloei - en aan do - rens van de rouw  
 Ook als wij niet meer ho - pen, bloei - en aan do - rens  
 ho - pen, bloei - en aan do - rens van de rouw

la - chend de ro - zen o - pen.  
 la - chend de ro - zen o pen.  
 van de rouw la - chend de ro - zen o - pen.  
 la - chend de ro - zen o - pen.